

Vierde mogelijkheid

- maandag 13 september 2010

(WETTEREN) - Guy Tegenbos vergeet nog een vierde mogelijkheid in zijn betoog over de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker en de verschillen die hierin bestaan tussen de gewesten (*DS 10 september*). Maak van het vaccinatiebeleid opnieuw een nationale, federale, bevoegdheid. Zo worden de burgers niet langer onderworpen aan de willekeur van lokale potentatjes die het in hun regio of hun gemeenschap voor het zeggen hebben en weigeren het hoger belang in te zien. Want wat voor zin heeft het om het gezondheidsbeleid op te splitsen op taalkundige basis? De taal staat los van de gezondheid. Bovendien is het wel bijzonder vreemd dat er enkel oog is voor het bestraffen van de gemeenschap die in gebreke blijft. Door de Franstalige gemeenschap financieel te bestraffen voor haar beleid, straft men de kinderen van die gemeenschap nog een tweede maal; eerst door hun vaccinatie duur en ontoegankelijk te houden en een tweede maal door de gemeenschap als straf in haar middelen te beperken, waardoor ze een nog slechter beleid zal moeten voeren en de burger nog meer het kind van de rekening wordt. Is dat soms het beter beleid waar de regionalisten met hun responsabilisering naartoe willen?

Thomas Van Linter

Taaltrots

NRC-journalist Jeroen van der Kris heeft enig begrip gekregen voor het Vlaams nationalisme, schrijft hij (*DS 11 september*). Zijn observaties kloppen soms wel, maar ik meen dat hij tijdens zijn verblijf in Brussel, net als de doorsnee-Vlaming, zich regelmatig op zijn kop liet zitten door afwezigheid van taaltrots. Geen patriottisme of vuig nationalisme maar gewoon: trots zijn op je taal. Het begint al in het Brusselse station waar hij zonder boe of bah een andere voornaam toebedeeld krijgt op het aangekochte abonnement. Bij mijn geboorte gaf mijn vader een 'Jan' aan en de man achter het Afrikaanse loket maakte er 'Jean' van. Na een simpele opmerking werd de fout hersteld en nu ga ik nog steeds als 'Jan' door het leven. Zo simpel is dat.

Frans is de voertaal in Brussel? Er wordt inderdaad veel Frans gesproken in Brussel maar het is niet de voertaal. Als dagelijkse bezoeker spreek ik de mensen steeds aan in het Nederlands en zelden krijg ik nul op het rekest. Voel ik dat de man of vrouw er echt helemaal niets van bakt dan schakel ik over naar het Frans. Het omgekeerde heb ik al evenveel meegemaakt. Zorg voor en wees trots op het Nederlands. Respect afdwingen voor de Nederlandssprekende Belg en betonen voor de anderstaligen zou de boodschap moeten zijn. Plat, vuig, Vlaams nationalisme lijkt mij een zeer slecht idee.

Thomas Van Linter (Wetteren) , Jan Bollen (Nevele)